

# *Glimt af nydelse*

På vej hjem fra en lille uges ophold i trygge rammer på Rude Strand Højskole, hvor interessen/frygten for begivenhederne verden rundt for en stund kunne sættes på vågeblus, hvor det daglige behov for aviser og tidsskrifter blev tilgodeset efter først-til-mølle-princippet, og hvor TV eller andet elektronisk underholdning var lykkeligt degraderet, farer mange tanker gennem ens hoved.

Er der sket noget med ens hus og hjem, mens vi har været borte?

Heldigvis var alt, som det skulle være, og pludselig bliver alle bekymringer afløst af en vidunderlig følelse af nydelse og velbehag.

\* Ikke blot i materiel form over skolens alsidige og lækre morgenbord, overdådige frokostbord og fristende aftentaffel, men i endnu højere grad af den åndelig føde, der i rigelig mængde blev serveret for os.

\* En nydelse var det at være til morgensamling i Pyramiden, hvor vi blev mindet om tilværelsens mangfoldigheder og alt det gode, der endnu er ved livet, og hvor vi lyttede til eller sang med på mange af Højskolesangbogens lyksaligheder.

\* Eller når vi lod os rive med til drømmeverdenen under et kvarters total afslapning, hvor rig og fattig, stor og lille, protestant eller katolik lå hulter til bulter på gulvet og svævede med på en drømmerejse med selvvalgt destination. Næsten lullet i søvn og med højlydt snorken som akkompagnement.

\* Eller lyttede til en håndfuld mennesker, der hver på deres måde bidrog til, eller i hvert fald gav et kvalificeret bud på en løsning af livets store spørgsmål. Ture i omegnen, musikoplevelser eller besøg på spændende institutioner supplerede oplevelserne.

\* Eller samværet med en flok vidt forskellige mennesker, der i bund og grund var lige så almindelige som vi andre.

\* Og ikke mindst mødet med et venligt og kompetent personale, der stod på pinde for os.

Spørgsmålene fra familie og venner er mange efter hjemkomsten, og svarene er næppe fyldestgørende. Der kan måske henvises til et par morsomme eller tankevækkende bemærkninger, men hvad er eksempelvis et foredrag med Arne Rolighed, hvis vi ikke fysisk er til stede. Hvis vi ikke udover at lytte til hans kloge ord kan fryde os over hans lidt viltre hårvækst, skæve smil, spøjse accent og gudbenådede jordnærhed. Det skal bare opleves på stedet.

Held og fortsat lykke med Rude Strand Højskole. Tak for en dejlig uge. Vi kommer igen, hvis helbredet tillader det

Mange hilsner  
Birgit og Aage Snedker  
Samsø

*Kursister på "Stjerner i vintermørket", 5.-10. januar 2018*